

Fluxarnas resa till jobbet



En tidig morgon i April hämtar Roy ut nycklarna till den vita bussen XGK761, en ny arbetsdag har precis börjat. På dagens första tur beger han sig mot den vilda staden i väster. Roy sätter sig till rätta, får in en bra radiokanal på radion och kör ut på väg 21.



Plötsligt dyker där upp en man från ingenstans, han står mitt i vägen och han gör ett stopp tecken! Roy får tvärbromsa, däckan skriker av den häftiga inbromsningen, svarta streck syns efter bussen. Det är dimmigt ute så Roy får veva ner rutan för att kunna se vem som stoppat honom. -HALLÅ skriker mannen till Roy. Roy gnuggar sig i ögonen för att se om det verkligen stämmer...jo det gör det verkligen!! Det är ju MR. BEAN som står där!! Han har gått vilse och det visade sig att han varit ute på Hovdala och kört rally med sin lilla bil.

Det gick så fort in i en kurva att han inte hann väja utan körde på en stor sten.



Hela avgasröret gick av...suck suck, Mr. Bean kände sig deppig men det gick snabbt över när han kom på att han hade några burkar öl i bagaget.

Med ölen i handen började han sin promenad mot stan för att kunna se om han kunde hitta någon hjälp.

Roy är snäll och erbjuder den lätt berusade Mr. Bean skjuts, men först måste Roy hämta några personer i den vilda staden, Mr. Bean åker gärna med.

Lite försenad svänger Roy in på Bjärnumsgatan, han svänger så häftigt att Mr. Bean ramlar ner på golvet.

-PANG säger han när han ramlar.

Mr. Bean reser sig, en massa stjärnor är det enda han ser.

Han känner försiktigt med handen i pannan, en stor bula, han känner hur den växer.

På Bjärnumsgatan förstår man vad som hänt och skyndar sig in för att hämta något kallt att lägga på hans panna.



Ut kommer Eva rullandes i en väldig fart, i famnen har hon en frusen abborre, som de dagen innan fångat i verktygsdammarna.

Fisken läggs på Mr. Beans panna och han blir nöjd och glad.

Passagerarna spänner sig noga för att undvika fler olyckor.



Färden går vidare till Stjärngatan där Eva Marie nu väntat en bra stund.

Snabbt hoppar hon in i bussen men vad ingen ser är att ett kattaskrälle hoppar in och gömmer sig i Evas väska.

Nu är det bråttom, Kattis skulle varit hämtad för en halvtimme sedan.



Väl framme hos Kattis i den lilla vilda byn har hon samlat ihop veterinär Carins alla djur.

Carin behövde semester en dag och Kattis erbjöd sig att passa djuren åt Carin. Kattis passar en ko som äter choklad och röker, en hund som gillar att bada, en elefant, en häst och en älg.

Tomten som bor på loftet hos Carin smög sig upp på bussens tak där han skulle starta dagens kok av tomtegröt.



När Roy ser alla djuren inser han att bussen är för liten...han kliar sig lite i huvudet då kommer han på att veterinär Carin har en husvagn den kan de ju koppla efter bussen.

Medan Roy kopplar fast vagnen så passar Mr. Bean på att sätta sig på förarplatsen. Han startar bussen och kör iväg med en rivstart.



Kvar i dammet står en förvånad Roy och skriker förtvivlat på Mr. Bean att han ska stanna, men det gör han förgäves och bussen är bortom synhåll...

Snabbtänkta Roy hoppar upp på hästen, den lilla gubben, och rider barbacka i väg efter bussen.



Som tur är kan Roy en genväg så han och Mr. Bean kommer fram samtidigt till Vankiva flygfält där Vensin precis landat med sitt plan av modell Airbus.

Vensin hoppar nu in i husvagnen tillsammans med Roy och lilla gubben.

Färden går nu vidare mot Hässleholm och Turbanhallen där Daniel precis avslutat sin träning, han kommer ut glad som en speleman efter att ha gjort flera strikes.

Men ännu mer glad är han över att få skjuts till jobbet och slippa promenera.



Nästa stop är hos Stephan, där stöter man på patrull, en stor lastbil har parkerat väldigt illa framför Stephans port.

Det visar sig att det är Kattis beställning av öl som nu levererats.

Hissen visar sig vara sönder och bära upp ölen för alla trapporna är helt uteslutet. En ide kläcks!!



Alla hjälps samarbetsvilligt åt att tömma lastbilen och de fyller både bussen och husvagnen till bredden.

Nu är det bråttom men som vanligt får vi vänta på Stephans assistent 1 som glömt matlådan.

-Precis, jag visste det utbrister Daniel, som varit med om detta förut.

Äntligen är vi på väg till bibblis där Petar väntar.

Han har haft väldigt gott om tid på sig för att leta efter filmer och böcker.



Nu kan vi äntligen åka mot Klockis.

När vi kör förbi Kungsparken säger Petar plötsligt;

-STANNA, där är två leoparder, men när vi stannat bussen och tittat efter lite noggrannare visar det sig vara Lotta Engberg.

Hon är ute och går med sina två golden retriever hundar.

När Lotta får syn på Daniel utbrister hon;

-Där är ju han!, Killen med tangorabatten!!

Daniel flyttar längst bak i bussen för någon puss vill han inte ha idag.

Eva Marie frågar Lotta om hon och hundarna inte kan hänga med till Klockis och det gör de gärna.



Nu är alla äntligen framme på Klockis.

Kattis tar med sig hundarna till Leila i köket för att ge dem lite vatten.

Leila tappar nästan andan när hon får syn på hundarna.

-Nej, nej inga hundar i mitt kök!! De måste ut, säger hon med barsk röst.



Kattis har funderat på det länge men nu tänker hon göra slag i saken!
Cheferna har ju äntligen flyttat ut och nu finns det flera lediga rum uppe på Klockis.

Snabbt dirigerar hon in alla djuren i ett rum och ölen bärs in i ett annat.

Det ser riktigt trevligt ut, nu ska det äntligen bli lite ordning här på Klockis.



Samtidigt nere i Fluxarnas sal är Johanna och Marie helt ovetandes om vad som händer på ovanvåningen, de har börjat förbereda för dagen.

Johanna har hittat ytterligare en låda med garnnystan som ska stivas undan. Marie har slagit sig till ro med fötterna på bordet.



Samtidigt som hon lägger ner sina solglasögon i fodralet får Johanna höra hur fantastiskt soligt, vackert och fint vädret är på solsidan.

Johanna nickar och lyssnar samtidigt som hon försöker få rätt på sin scarf.

Men vad Marie inte ser är att Johanna har slutat lyssna och stoppat filtscarfs i örat.



Konstiga ljud hörs på ovanvåningen och Johanna och Marie börjar undra vart alla deltagare är någonstans.



Kattis är på andra våningen och hör plötsligt steg och röster i trappan, så hon går för att se efter vem det är.

Nej!, det är Ann Charlotte och Henrik som kommer med en dam från hälsovårdsmyndigheten....Nej, nej inte idag tänker Kattis...nu måste detta lösas snabbt.

Som tur är har Kattis dreserat djuren väl, ett par knäpp med fingrarna och alla djuren gömmer sig snabbt.

Puben har ett automatiskt lås som går in när larm knappen trycks in, det är endast Fluxarna som har nyckel till det låset. Allt ser ut som vanligt igen.

Sällskapet går runt och tittar, hälsovårdsdamen är mycket nöjd med stället.

Puben och djurrummet hittade hon inte, Haha hon skulle bara veta tänker Kattis.



Sällskapet går vidare och volymen på musiken skruvas upp, festen fortsätter..

Johanna och Marie kommer upp och hör tonerna av "fyra bugg och en coca cola", alla är uppe och dansar och sjunger med Lotta och hennes hundar.



Johanna och Marie tittar på varandra och ler, samtidigt utbrister de;
-En helt vanlig dag på jobbet! :)

